

# QUỐC THÀNH

*[Faint vertical text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

# TRẦN TÍCH TÂY SƠN THƯỢNG



NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ - THÔNG TIN

QUỐC THÀNH

LỜI THUA

Quê hương mỗi người chỉ một  
Như là chỉ một mẹ thôi.

Đỗ Trung Quân

# TRÂM TÍCH TÂY SƠN THƯỢNG



NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN

## LỜI THƯA

“...*Quê hương mỗi người chỉ một  
Như là chỉ một mẹ thôi...*”

Đỗ Trung Quân

Tuy nhiên, tôi hân hạnh có hai quê hương: An Nhơn – Bình Định dấu chôn nhau bên chân thành Hoàng Đế; An Khê – Gia Lai nơi lập nghiệp trên đất tụ nghĩa Tây Sơn. Giá như được sống trong thời ấy, tôi vốn người áo vải, tất phải cầm gậy đứng dưới cờ đào.

An Khê, chẳng những là căn cứ của nhà Tây Sơn (1771 – 1773) mà còn là địa bàn chiến lược, là cửa ngõ mở vào bắc Tây Nguyên, là vành nôi cách mạng của tỉnh Gia Lai.

Bối cảnh Tây Sơn tam kiệt như cơn sấm chớp trong bốn nghìn năm lịch sử Tiên Rồng. Họ bùng lên “chọc trời khuấy nước” đập đổ hai phủ chúa một ngai vàng. Chưa trọn ngày đã đánh tan tác năm vạn quân Xiêm do Nguyễn Ánh “cồng rắn cắn gà nhà”; chỉ năm ngày đêm tiêu diệt hai mươi chín vạn quân Mãn Thanh do Lê Chiêu Thống “rước voi giày má tổ”. Nói theo cách nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “*Đội quân nông dân đã chuyển hoá một cách diệu kỳ để trở thành đội quân dân tộc*”. Bao nhiêu chiến công hiển hách đã tạc vào bia đá sử vàng, bấy nhiêu sự trả thù man rợ của Gia Long tàn hại đến cỏ cây mà miền Thượng đạo xưa bị bồi nhòa không còn một dấu tích.

Dẫu rằng, trên nửa thế kỷ qua đề tài Nguyễn Huệ - Quang Trung và cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là đối tượng sưu tầm của các ngành khoa học, khá nhiều tập sách, bao cuộc hội thảo vẫn chưa thoả mãn người hâm mộ. Những bí ẩn, những tồn nghi liên tục nêu lên cũng chưa giải bày thoả đáng....

*...Tìm lên đây không chỉ để áo cơm...*

Tác giả

Tôi vinh dự được sống, làm việc và hít thở không khí hào hùng của người xưa – nơi bốn phương anh kiệt, anh thư hội về tụ nghĩa và ngôi sao Nguyễn Huệ bắt đầu xuất hiện quét sáng trên nền trời đen thẫm của xã hội lúc bấy giờ mà Tây Sơn thượng này là điểm nhấn.

Bốn mươi năm ấy, tôi dò dẫm tìm tòi trong thư viện còn khiêm tốn, vẫn lai đến quý cụ lão thành mất mờ tai điếc, qua từng trang gia phả chữ Hán chữ Nôm của nhiều dòng họ, về thăm hậu duệ các bậc tiên hiền...Càng thấy rõ dư âm thì nhiều mà thực tại lớp bị chôn vùi, lớp thì xoá trắng. Chỉ tản mạn trong dân gian mỗi nơi một ít. Gắng gỏi lắm mới chặt lọc được và ráp nối từng mảnh chuyện không đầu không cuối ấy thành chuỗi liên hoàn khó bề trau chuốt. Dẫu sao, biết tới đâu viết tới đó. Tôi tâm nguyện được giải bày trên mặt giấy đôi điều tìm hiểu về quê hương thứ hai đã một thời ngút ngàn dũng khí và âm thầm đùm bọc chở che mình qua hai cuộc trường chinh đầy ác liệt. Gọi là đáp đền muôn một đối với An Khê đất âm tình người.

Vì sức yếu tài hèn, kính mong quý bậc cao minh và bạn đọc mở lòng thông cảm. Xin đón nhận những lời chỉ giáo chân thành.

*An Khê, tiết Thanh minh 2008*

**Tác giả**

## MỤC LỤC

|  | <i>Trang</i> |
|--|--------------|
| * Lời thưa.....                                      | 5            |
| <b>I. Bên dòng sử Việt.....</b>                      | <b>7</b>     |
| * Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn .....                      | 8            |
| * Nguồn gốc nhà Tây Sơn .....                        | 16           |
| * Thu phục lòng người.....                           | 25           |
| * Vị thế Tây Sơn thượng đạo.....                     | 31           |
| * Di tích lịch sử ở Tây Sơn thượng đạo.....          | 34           |
| * Anh hùng – Nghĩa sĩ – nữ hiệp .....                | 75           |
| * Nguyễn Huệ khuất phục bầy ngựa hoang.....          | 80           |
| * Nguyễn Lữ .....                                    | 84           |
| - Hành trạng .....                                   | 84           |
| - Tướng hậu cần .....                                | 88           |
| * Năm Dậu với nhà thiên tài quân sự Quang Trung..... | 92           |
| * Nhà Tây Sơn với những năm Mùi .....                | 100          |
| * Nhà Tây Sơn với những năm Thân .....               | 106          |
| * Năm Thân với phong trào cự sưu kháng thuế.....     | 110          |
| * Năm Ất Dậu với Hịch Cần Vương .....                | 115          |
| * Huyền sử về những con ngựa Việt.....               | 124          |
| * Vũ khí Hỏa hổ:.....                                | 128          |
| - Quá trình chế tạo ở An Khê .....                   | 128          |

|  |     |
|--|-----|
| - Ra trận và thu mình .....                            | 133 |
| * Những tướng lãnh tiêu biểu .....                     | 138 |
| - Đặng Xuân Bảo .....                                  | 138 |
| - Trần Quang Diệu .....                                | 141 |
| - Võ Văn Dũng .....                                    | 143 |
| - Phan Văn Lân .....                                   | 145 |
| - Nguyễn Văn Lộc .....                                 | 147 |
| - Ngô Văn Sở .....                                     | 150 |
| - Nguyễn Văn Tuyết .....                               | 153 |
| - Bùi Thị Xuân .....                                   | 155 |
| * Quốc công Võ Văn Dũng.....                           | 158 |
| - Xuất thân .....                                      | 158 |
| - Hành tung .....                                      | 165 |
| - Tồn nghi .....                                       | 170 |
| * Tản mạn chuyện ăn tết ở miền Thượng đạo .....        | 176 |
| * Nhà Nguyễn trả thù nhà Tây Sơn .....                 | 180 |
| <b>II. Kể chuyện danh nhân</b> .....                   | 186 |
| * Giai thoại ông Thiềm Thừ ở Cửu An .....              | 187 |
| * Họ Nguyễn Cảnh .....                                 | 192 |
| - Lập nghiệp và gia biến .....                         | 192 |
| - Từ hậu duệ lần ra nguồn gốc .....                    | 197 |
| * Tìm lại vết đôi của sư phụ Hoàng đế Quang Trung..... | 204 |
| * Đô đốc Đông lĩnh hầu Đặng Tiến Đông .....            | 207 |
| * Phụ chính đại thần Lâm Duy Hiệp.....                 | 211 |
| * Thượng tướng Trần Văn Năng .....                     | 216 |
| * Người khai sáng đất An Khê .....                     | 221 |

|  |            |
|--|------------|
| * Tiền hiền .....                      | 225        |
| * Hậu hiền .....                       | 228        |
| * Nhà cách mạng Tăng Bạt Hổ .....      | 233        |
| * Liệt sĩ Đỗ Trạc .....                | 239        |
| <b>III. Vĩa tầng văn hóa.....</b>      | <b>243</b> |
| * Địa danh An Khê .....                | 244        |
| * Những câu đối ở khu di tích .....    | 247        |
| * Đình chùa ở An Khê .....             | 252        |
| - Đình An Lũy.....                     | 252        |
| - Cúng tế - phụng thờ .....            | 254        |
| - Đình Cửu An .....                    | 257        |
| - Chùa Tân Hòa .....                   | 263        |
| - Chùa Qui Sơn .....                   | 266        |
| - Chùa Thanh Minh .....                | 268        |
| * Tịnh xá .....                        | 272        |
| - Tịnh xá Ngọc Túc .....               | 272        |
| - Tịnh xá Ngọc Trung .....             | 274        |
| * Những ngôi nhà cổ.....               | 278        |
| - Dấu tích lịch sử .....               | 278        |
| - Nét thẩm mỹ .....                    | 282        |
| - Nỗi niềm trần trở .....              | 285        |
| - Hương xưa nhà cổ .....               | 287        |
| * Xe ngựa An Khê .....                 | 290        |
| * Xe cải tiến An Khê.....              | 294        |
| * Sau cơn mưa trời lại sáng.....       | 298        |
| * Nhân chứng kể chuyện Điện Biên ..... | 302        |

|   |     |
|---|-----|
| * Huyền thoại làng Tân Đức – Nhơn Mỹ .....            | 307 |
| <b>IV. Sau ánh cầu vồng</b> .....                     | 313 |
| * Năm 1945 .....                                      | 314 |
| * Trực tiếp nghe Bác Hồ dạy về tiết kiệm .....        | 318 |
| * Chuyện cũ đau lòng .....                            | 321 |
| * Khu giải trí .....                                  | 326 |
| * Nhân phẩm phụ nữ trong chiến tranh .....            | 332 |
| * Tháng 3 – 1975 .....                                | 336 |
| * Thương binh Lê Đình Thống .....                     | 344 |
| * Con đường dẫn vào văn học .....                     | 347 |
| * Trong mắt khách hồi hương .....                     | 351 |
| * Vá áo nàng thơ .....                                | 356 |
| <b>V. Phụ lục</b> .....                               | 363 |
| * Truyền thống “Roi thuận truyền quyền An Thái” ..... | 364 |
| * Cổ nhạc sĩ Lưu Hữu Phước .....                      | 371 |
| * Chuyện cũ bây giờ mới viết .....                    | 376 |
| * Hương lý và học trò .....                           | 382 |
| * Những mùa xuân mang dấu ấn lịch sử Việt Nam .....   | 388 |



**NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN**

*43 Lò Đúc – Hà Nội*

---

# **TRÀM TÍCH TÂY SƠN THƯỢNG**

*Chịu trách nhiệm xuất bản*

**LÊ TIẾN DŨNG**

*Chịu trách nhiệm bản thảo*

**VŨ THANH VIỆT**

*Biên tập:*

**HOÀNG THỊ THIỆU**

*Trình bày:*

**LINH CHI**

*Sửa bản in:*

**THÙY DƯƠNG**

*Bìa*

**THẢO NHUNG**

---

In 500 cuốn, khổ 14.5x20.5 cm

Tại Công ty TNHH In và Thương mại Thuận Phát

Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 982-2011/CXB/16-112/VHTT

Quyết định xuất bản số: 2304/QĐ-VHTT

In xong và nộp lưu chiểu năm 2012.